

Zo overleef je de brugklas

Help, de brugklas! Hoe vind je ooit de weg in die grote school? Krijg je daar wel leuke vrienden en hoe werkt dat rooster eigenlijk? De VO Gids vroeg brugklassers van het Tabor College Werenfridus en Tabor College Oscar Romero in Hoorn naar hun ervaringen. Zij geven je hier de beste tips!

Gewoon op ze af stappen, dan gaat het vanzelf

Sanne Rutten (13)

"Ik was in het begin helemaal alleen, er was hier niemand uit mijn oude klas. Wel een beetje spannend, maar al snel leerde ik leuke mensen kennen. Gewoon op ze af stappen, vragen stellen en nummers uitwisselen en dan gaat het verder wel vanzelf. Het huiswerk vond ik wel meevallen, het bouwt stapje voor stapje op, dus ik kon er wel rustig aan wennen. Belangrijk is wel om alles goed bij te houden. Voor mij geldt dat vooral voor talen. Wiskunde ligt me beter, dat gaat wat meer vanzelf."

Malin Schouten (13) "Sporten vind ik geweldig. Zelf zit ik op atletiek. Hoogspringen is mijn onderdeel. Hier op school hebben ze een speciale sportklas. Daardoor ben ik wel langer op school, maar kan ik iedere dag sporten met mijn vriendinnen. Dus ik zit hier echt op mijn plek. De eerste dag moesten we meteen een agenda meenemen en de mentor hielp ons goed met plannen. Dat moet je wel echt blijven doen, anders gaat het mis. Je huiswerk in de klas al maken, is ook een tip. Dan hoeft thuis minder te doen. Verder moet je niet te verlegen zijn. Je moet wel durven te praten en je laten zien. Anders denken ze dat je er geen zin in hebt."

Maak je huiswerk al in de klas als dat kan

Floor Baai (13)

"Vooral in het begin is het allemaal nieuw en best spannend. Ik ben best verlegen. In het begin zei ik niet zo veel, maar op een gegeven moment ben ik toch maar gewoon bij klasgenoten gaan zitten en met ze gaan praten. Gewoon mezelf zijn. Heel fijn aan de middelbare school vind ik dat we ieder uur in een ander lokaal les hebben. Dan kun je tussen de lessen door lekker even lopen en bewegen en hoef je niet de hele dag op je stoel te zitten."

Al ben je verlegen, toch gewoon bij klasgenoten gaan zitten

Teun Huisman (12) "De gezelligheid op deze school gaf voor mij de doorslag. Ik woon in een dorp en er gingen veel vrienden van mij naar deze school. Vooral in het begin was dat fijn, maar inmiddels ken ik ook een heleboel nieuwe mensen. In groep 8 hoefde ik maar een paar minuten te fietsen en nu maar liefst 50 minuten. Dat was echt wennen, het vroege opstaan bevalt me minder... Huiswerk bijhouden en goed leren is heel belangrijk. In groep 8 kon ik nog wel eens een goed cijfer halen zonder leren, maar hier gaat dat echt niet meer."

Een goed cijfer halen zonder leren, dat gaat niet meer

Hoe vind je al die lokalen? Gewoon de anderen volgen!

Joy Steltenpol (12)

“De brugklas is wel harder werken dan groep 8, hoor. Meer huiswerk, meer lessen. En ik moet nu ook iedere dag twee uur fietsen, dus veel vroeger opstaan - dat went nooit. Maar ik fiets gezellig met een paar anderen, dan zijn we er zo. In het begin vond ik het lastig om alle lokalen te vinden. Dat was echt wel even wennen. Maar als je gewoon de anderen volgt, komt het wel goed.”

Zodra je thuis bent aan het huiswerk beginnen

Tim de Boer (13) “Als je een probleem hebt, word je op deze school goed geholpen.

Bijvoorbeeld als je iets niet begrijpt op school of als er thuis iets aan de hand is. We hebben allemaal een junior-mentor, dat is een leerling uit de derde klas. Het verschil met groep 8 is best groot. Vooral het lopen naar al die verschillende lokalen. Mijn tip: zodra je thuis bent, aan je huiswerk beginnen. Dan zit het nog vers in je hoofd. Als je het de volgende dag pas doet, is het een beetje weggezakt en dan duurt het veel langer.”

Jesper Hildering (11)

“Op de basisschool heb ik twee klassen overgeslagen en daardoor ben ik nu wat jonger dan mijn klasgenoten. Maar gelukkig merk ik daar niet veel van. In het begin van het jaar was het wel even wennen in de brugklas. We hadden ineens veel meer huiswerk en we moesten echt harder werken dan in groep 8. Maar dat vind ik juist wel leuk. Mijn tip? Leg je boeken aan het begin van de dag in je kluisje en haal ze pas op als je die vakken hebt. Anders wordt je tas veel te zwaar en sjouw je je rot.”

Zorg dat je tas niet te zwaar wordt

Wat is er anders in de brugklas?

- Verschillende leraren voor elk vak, in plaats van één meester of juf
- Voor elke les naar een ander lokaal
- Elke dag zelf je boeken, schriften, laptop of tablet meenemen
- Een veel groter schoolgebouw en vaak verder fietsen
- Nieuwe kinderen in je klas
- Meer huiswerk en zelf je agenda bijhouden
- Je bent ineens weer de jongste op school. Maar dat is maar één jaar!