

Hoe overleef ik de brugklas?

Tekst en beeld: Sanne van der Most

Help, ik zit in de brugklas! Mijn tas is veel te zwaar, hoe vind ik hier ooit de weg, krijg ik wel leuke vrienden en wanneer ken ik dat rooster nou eens uit mijn hoofd? Hier wat handige tips, rechtstreeks van brugklassers zelf! Zij zitten in Eindhoven op het Augustinianum (havo/vwo) en Olympia (vmbo) en hebben het 'super naar hun zin'.

Benthe Klomp: "De eerste dag in de brugklas vond ik best spannend. Als enige van mijn basisschool kwam ik in deze klas terecht. Niet erg, want nieuwe vrienden maken vind ik juist wel leuk. In het begin was ik wel stil. Maar gelukkig was ik niet de enige. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er is altijd wel een plekje naast iemand vrij en daar ging ik dan maar gewoon zitten. En als je dan een praatje begint met meiden die je leuk lijken, komt het vanzelf goed."

'Gewoon naast een leuk iemand gaan zitten'

Benthe (Augustinianum)

'Maak een goede planning'

Sem (Augustinianum)

Sem van Ginneken (13) had binnen *no time* leuke nieuwe vrienden. "In groep 8 hoefde ik niet veel te doen en haalde ik toch wel voldoende. Hier is dat anders. Goed plannen is heel belangrijk. Wat moet je leren, voor welk vak, wanneer ga je dat doen en hoe lang ga je voor ieder vak leren? Schrijf het allemaal op in je agenda of op een planbord. Dan komt het wel goed. En o ja, pauzes nemen tijdens het leren! Dat moet je niet vergeten. Anders word je zo suf!"

'Gewoon vragen: zullen we vrienden worden?'

Ayliz (Olympia)

Ayliz Akjuz (12)

is meteen actief op zoek gegaan naar nieuwe vrienden. "Gewoon door in de pauzes met elkaar op te trekken. Als het dan klikte, vroeg ik letterlijk: 'zullen wij vrienden worden?' Het klinkt misschien een beetje raar, maar het werkte wel. En niemand vond het gek, want iedereen is alleen. Mijn tip aan nieuwe brugklassers is om vooral heel goed bij te houden wat je allemaal moet doen. Het is veel meer dan in groep 8 en je hebt zo veel aan je hoofd. Dus schrijf het op, dan kan je het ook niet vergeten."

Guus Verschuuren (12): "Ik vind de brugklas eigenlijk veel leuker dan de basisschool. De dagen zijn zo afwisselend dat ze ook veel korter lijken. De juf van groep 8 had me gewaarschuwd dat het heel zwaar zou worden in de brugklas. Ook dat vind ik heel erg meevallen. Als je alles maar een beetje bijhoudt. In het begin deed ik dat niet altijd. Als je een toets pas de avond ervoor gaat leren, wordt het niks. Dan zit je tot

's avonds laat te blokken en haal je nog een onvoldoende."

'Hou je huiswerk bij'

Guus (Augustinianum)



*'Begin in groep 8
al met plannen'*

*Daan
(Olympia)*

Daan Jansen (13):

"Twee kinderen van mijn
oude school zitten ook bij mij
in de klas. Maar ik had ook heel snel

nieuwe vrienden. Ik moest wel wennen aan de hoeveelheid
toetsen. En dat we docenten met hun achternaam moeten
aanspreken. In het begin vond ik dat echt streng, maar nu
vind ik het wel logisch. Mijn tip aan nieuwe brugklassers:
begin vast op de basisschool met wat extra werk en leer
jezelf vast aan om een planning te maken. Dan heb je het
volgend jaar makkelijker."

Baia Gochitashvili (13): "In het begin vond ik het lastig om
mezelf te zijn. Ik wist niet bij wie ik hoorde. Eigenlijk ben ik
heel druk maar ik zei helemaal niks in het begin. Later wel
en toen ging het meteen goed. Dat moet je dus doen! Durf
jezelf te zijn en praat met iedereen. Want ze vinden het
allemaal lastig en eng. De oudere leerlingen vond ik ook wel
een beetje eng eerst, haha. Maar het went snel. Nu heb ik
het super naar mijn zin. En mijn
tip: gebruik je kluisje. Want
anders sjouw je je rot met
al die boeken."

*'Gebruik je
kluisje, anders
sjouw je je rot'*

*Baia
(Olympia)*



*'Geen enkele
dag is hetzelfde'*

*Damian
(Olympia)*

Damian Pieneman (14)

had heel veel zin in de brugklas.

"Maar ik vond het ook spannend. Bij wie kom ik in de
klas, wat moet ik allemaal doen, gaat het me wel lukken?
Achteraf was dat allemaal niet nodig. Het was meteen
heel erg leuk eigenlijk. Sommige dagen zijn zwaar. Maar er
vallen ook regelmatig uren uit. Dan kun je lekker uitslapen
of huiswerk maken in de aula. Zo kun je meer je eigen tijd
indelen en dat is fijn. Geen enkele dag is hetzelfde.
En dat is super."

Wat is er anders in de brugklas?

- Verschillende leraren voor elk vak, in plaats van één meester of juf
- Voor elke les naar een ander lokaal
- Elke dag zelf je boeken, schriften of laptop meenemen
- Zelf schriften, pennen en kaftpapier kopen
- Een veel groter schoolgebouw en vaak verder fietsen
- Nieuwe kinderen in je klas
- Meer huiswerk en zelf je agenda bijhouden
- Je bent ineens weer de jongste. Maar dat is maar één jaar!